

[Subscribe](#)[Past Issues](#)[Tran](#)

[View this email in
your browser](#)



Wycliffe



Faith Comes By Hearing
GOD'S WORD EVERYWHERE FOR EVERYONE

Albuquerque, februari 2019

Beste familie en vrienden,

Er is nog nooit eerder een tijd in de geschiedenis geweest, waarin zoveel mensen toegang kunnen hebben tot de Bijbel in hun eigen taal. Nieuwe technologieën maken het ons mogelijk om Gods boodschap overal ter wereld te vertalen en beschikbaar te stellen in hoe langer hoe meer talen.



Nu in totaal 1424 op de *Bible.is*-app. De missie van Faith Comes by Hearing is om Gods Woord toegankelijk te maken voor een ieder in de taal en de vorm die men het beste kan begrijpen. Naar aanleiding van bovenstaande moest ik denken aan Jesaja 11:9 “*want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.*”

[Subscribe](#)[Past Issues](#)[Tran](#)

Toen worden de mensen die we willen bereiken vaak overspoeld door andere boodschappen die hun leven vullen. Daarom is het nodig distributiestrategieën te bedenken, waardoor mensen worden aangemoedigd om dagelijks de Bijbel te lezen of ernaar te luisteren.



Een goed voorbeeld is Hong Kong waar tijdens de komende vastentijd gedurende 47 dagen (inclusief zondagen) de kerken samenwerken in een actie met de naam 'One Hearing the Word'. Er wordt gebruik gemaakt van een gelijknamige app die kan worden gedownload.

Het plan is dat men dagelijks 20 minuten luistert naar een Bijbelgedeelte, in het Engels of in het Cantonees, uit eerst het Lucas-evangelie en daarna het boek Handelingen. Men kan dan tevens luisteren naar een korte video boodschap van Faith Comes by Hearing. Voor degenen die hier meer over willen weten, is hier de [link](#) naar de website met verdere uitleg en een video.



Zelf werd ik bemoedigd toen ik vorige maand in Jamaica was om een

[Subscribe](#)[Past Issues](#)[Tran](#)

conferentie bij te wonen die georganiseerd was door wycmme Caribbean om samen met de Seed Company, andere partners en sprekers van Creolentalen van gedachten te wisselen over het vertalen van het Oude Testament in het Jamaicaans Creools en mogelijk in meer talen. Ook was er een dag met vertegenwoordigers van de kerken, het Jamaicaans Theologisch Seminarie, het Bijbelgenootschap en de Universiteit van de West Indies. Een groot aantal sprekers ondersteunde de vertaling en gaf zijn of haar visie. De adviseur van de minister van Onderwijs noemde het Jamaicaans de eerste taal van de meerderheid van de bevolking, propageerde zo de eigen taal en gaf namens de regering zijn ondersteuning aan het project. Er was verder ook een muzikaal programma in het Creools.

Ik mocht namens Faith Comes By Hearing het woord voeren en sprak over het gebruik van de luisterBijbel in het Jamaicaans ('*God wod ina fi wi langwij*'). Velen hebben moeite met het lezen van de spelling van het Jamaicaans, omdat deze gebaseerd is op de uitspraak (in tegenstelling tot het Engels dat men op school leert) en waren blij te horen dat ze ook naar het Nieuw Testament konden luisteren. Mijn doel was om de *Bible.is*-app verder bekend te maken, zodat men deze zelf kan installeren en het gebruik ervan doorgeven. Ik kon ook een gedeelte van de Gospelfilm van het evangelie van Marcus in het Jamaicaans, die net klaargekomen was, laten zien.



[Subscribe](#)[Past Issues](#)[Tran](#)

Eén van de sprekers sprak over luistergroepen m.b.v. de Proclaimer (mediaspeler). Het was bemoedigend te horen, hoe de Heer dit zegent op o.a. middelbare scholen. De lerares van één van de klassen heeft verbetering in het gedrag bij de studenten geconstateerd. Ze merkt dat meer studenten naar de kerk gaan als gevolg van hun voortdurende interactie met de Bijbel.



[Subscribe](#)[Past Issues](#)[Tran](#)

in een kapperszaak wordt de Proclaimer op zaterdagavonden gebruikt. De kapper en zijn klanten hebben stimulerende gesprekken na het luisteren naar het Nieuw Testament in het Jamaicaans.



We voelden ons gezegend om samen met Laurens, Steven en Maria met Nicolaas, en met Martijn het kerstfeest te vieren, hier in Albuquerque. Helaas was Jin, de verloofde van Martijn, er niet bij. Het weer was mooi en zo konden de mannen met zijn vieren een bergtocht maken. Natuurlijk kreeg onze kleinzoon Nicolaas ook de nodige aandacht en genoten we van hem.

Laurens voltooide kort geleden een halve marathon in Dallas genaamd 'Too Cold To Hold.' Hij eindigde in een indrukwekkende tijd van 2 uur en 5 minuten.

[Subscribe](#)[Past Issues](#)[Tran](#)

Onlangs vierden Steven en Nicolaas hun verjaardag, Ze zijn beide namelijk op dezelfde dag jarig. Jammer genoeg konden we daar niet bij zijn.

[Subscribe](#)[Past Issues](#)[Tran](#)

Jin & Martijn
JUNE 22ND, 2019
Strasbourg, France

Martijn en Jin verrasten ons met de aankondiging dat ze deze zomer willen gaan trouwen. Ze hebben Straatsburg gekozen als locatie voor de huwelijksceremonie op 22 juni. Daar zien we nu al naar uit.

We zijn God dankbaar voor Zijn liefde en trouw. Dag aan dag ervaren we Zijn nabijheid en hopen dat jullie je daarvan ook steeds bewust mogen zijn. We willen jullie speciaal bedanken voor jullie ondersteuning en betrokkenheid. Moge Hij jullie zegenen in alles,

[Subscribe](#)[Past Issues](#)[Tran](#)

Hartelijke groeten,

Nico & Ypie Doelman



wycliffe
bijbelvertalers

Adressen:

Fam. N. Doelman,
6517 Sandia Vista PI NE, Rio Rancho 87144, Verenigde Staten

Email-adressen/Telefoon:
Nico.Doelman@gmail.com, 1-469-321-1892
YDoelman@sbcglobal.net, 1-469-544-7004

Thuisfrontcomité p/a fam. J. van Dijk, Sassingastins 19, 8925 JJ Leeuwarden,
tel. 058-2667107, fam-van-dijk@hetnet.nl

Giften bediening fam. Doelman: NL21RABO0145875261,
t.n.v. Wycliffe comité fam. Doelman, Verstolkstraat 35, 8933 DX Leeuwarden

Wycliffe Bijbelvertalers, Postbus 150, 3970 AD Driebergen, tel. 0343-517444

Subscribe

Past Issues

Tran

This email was sent to keppelstok@email.com
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)
Wycliffe Bijbelvertalers · Hoofdstraat 55 · Driebergen, 3970 AD · Netherlands

