



PROGRAMMABOEKJE

SAMEN GELOVEN

2019 – 2020

PKN Drachtstercompagnie

VOORWOORD

Voor u ligt het eerste programmaboekje SAMEN GELOVEN voor het kerkelijke seizoen 2019-2020. In dit programmaboekje vindt u activiteiten die we aanbieden als aanvulling op de zondagse erediensten. Het jaarthema is Verbinding, in het bijzonder verbinding maken met God. De activiteiten hebben altijd, soms in meerdere of mindere mate, te maken met dit jaarthema.

Hoe maken we verbinding met God? Globaal zijn er negen verschillende spirituele talen te onderscheiden. De één ervaart verbinding met God in de natuur, een ander weer in traditie of eenvoud. In dit programma hebben we geprobeerd een afwisselend programma samen te stellen zodat de verschillende manieren om verbinding met God te maken aan bod komen. Kort gezegd hebben we dit seizoen twee doelen: 1. jouw eigen spirituele taal ontdekken en misschien eens experimenteren met een andere taal... en 2. begrip, inzicht en waardering kunnen opbrengen voor de taal van een ander. We hopen van harte dat er iets voor u en voor jou tussen zit!

Tegelijkertijd kan verbinding maken met God nooit gaan zonder verbinding te zoeken met de ander. Jezus kwam immers niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven voor ons te geven. Deze verbinding verbindt ons weer met elkaar. Als voorbereidingscommissie hebben we dit met veel plezier uitgewerkt tot een mooi en afwisselend programma.

Henk Bijma,
Iepie Lindeboom-Hospes,
Rinske Postma-Stam,
pastor Ageeth de Vries



BURENDAG

Samen met het hele dorp ontbijten op het schoolplein.



Doelgroep: jong en oud!

Doel: contact en verbinding met elkaar.

Waar en wanneer:

zaterdag 28 september 2019 om 8.30 uur op het schoolplein van de Frissel (bij slecht weer is het binnen).

Kosten: 3 euro per persoon

Aanmelden:

voor zaterdag 21 september bij Henk Bijma, 0512-355211 of Iepie Lindeboom 06-47927967

Overige informatie:

Neem een thermoskan mee, zodat u nog een kop koffie voor de buurman of buurvrouw kan meenemen die niet aanwezig is.

KLEASTERKUIER IN JORWERT

Er is ruimte voor stilte, bezinning en verbinding. In de Radboudkerk in Jorwert word je ontvangen door een voorganger en kleasterkracht. Het programma:

9.30 Ochtendgebed (eenvoudige dienst met lezingen, gebed, stilte en enkele liederen)

10.00 Koffie of thee

10.30 Begin van de Kleasterkuier

12.00 Lunch (zelf meebrengen)

Voor het wandelen zijn goede schoenen nodig. Warme kleding kan handig zijn want de kerk zelf is niet verwarmd (wel de koffie- en lunchruimte).

Doelgroep:

16 jaar en ouder (mobiel: ongeveer 60-90 minuten kunnen lopen. Niet mobiel: binnenprogramma mogelijk).

Doel: Stilte, bezinning en verbinding.

Waar en wanneer:

woensdag 16 oktober 2019

woensdag 17 juni 2020

Vertrek om 8.45 uur bij

PKN kerk Drachtstercompagnie, Smidswei 3.

Kosten: 5 euro p.p.

Aanmelden:

Via Email: verbinden@email.com of telefonisch: 06-16828966.

NB: Graag vermelden of vervoer nodig is of dat u nog plaats heeft om iemand mee te nemen.

Overige informatie:

<https://nijkleaster.frl/woensdagmorgen-kleaster-kuier/>
of bij pastor Ageeth de Vries tel. 06 249 167 33 of ageeth.de.vries@kpnmail.nl



MOUNTAINBIKEN IN APPELSCHA

Een rondje mountainbiken van ongeveer 18 kilometer. We zijn ongeveer 1,5 uur tot 2 uur aan het fietsen. Onderweg is er tijd en gelegenheid om even te rusten en wat te drinken.

Doelgroep:

Iedereen vanaf 12 jaar die een klein beetje sportief is. Minimaal aantal deelnemers 5, maximum geen.

Doel: Lekker actief in de buitenlucht bezig zijn.

Wanneer en waar:

Woensdag 23 oktober 2019 (herfstvakantie) te Appelscha (Boerestreek 12, 8426 BP) om 9.30 uur.

Kosten:

Huur mountainbikes 19,50 euro p.p.
Eigen mountainbike geen kosten.
Vernapening ongeveer 2 euro p.p.

Aanmelden:

Via Email:
verbinden@email.com of
telefonisch: 06-16828966.

Aanmelden voor dinsdag
15 oktober 2019.



Overige informatie:

<https://www.mtbroutes.nl/friesland/appelscha>
of bij_pastor Ageeth de Vries tel. 06 249 167 33 of
ageeth.de.vries@kpnmail.nl

FILM GOD'S NOT DEAD III

Omschrijving activiteit:

Wat doe je als je kerk vernietigd wordt? Relaties raken onder druk en de universiteit waar de gemeenschap bij hoort legt ze het zwijgen op. De leiders van de universiteit gebruiken de tragedie zelfs als excuus om de kerkleden van de campus te jagen. Maar dat lukt niet zomaar!

Dat er ondanks alles altijd hoop is, is de belangrijkste boodschap. Dominee Dave White zet alles op alles om de rechten van kerk en geloof te verdedigen.



Doelgroep:

12 plus.

Doel: Ontspanning met een boodschap

Waar en wanneer:

Vrijdag 7 Februari 2020. Aanvang 20.00

Kosten: 2 euro incl. koffie/thee/fris

Aanmelden:

niet nodig.

Overige informatie:

Een film voor iedereen, jong(12+) en oud.

TAIZÉVIERING

Een viering in de traditie van Taizé is een oecumenische viering waarin mediatieve liederen gezongen worden. Door deze liederen te zingen en te herhalen en de stilte te zoeken kunnen we ons open stellen om naar God te luisteren.

Doelgroep:

Jongeren en ouderen die van zingen houden.

Doel:

Door samenzang van meditatieve liederen en stilte momenten, Gods stille stem ontdekken.

Waar en wanneer:

9 februari 2020 om 19.30 uur in de kerkzaal
Drachtstercompagnie
en 1 december 2019 in de protestantse kerk van
Rottevalle.

Kosten: geen



Aanmelden:

Om mee te oefenen in het gelegenheidskoor samen met zangers uit Rottevalle.

marianenhenk@kpnmail.nl of 0512 355211

Overige informatie: o.l.v. Albert Bosma oefenen we enkele zondagen voor de vieringen, op zondag vanaf 11 uur.

THEMA-AVOND VERBINDING

Het jaarthema van de PKN te Drachtstercompagnie is Verbinding maken met God. We hebben hier een begin mee gemaakt op de startzondag 8 september jl.. Op deze avond gaan we ons hier verder in verdiepen.

De spreker van deze avond zal Martin Dol zijn van Royal Mission. Hij heeft een boek geschreven over hoe je verbinding kunt maken met God. Hij zal ons op deze avond hier meer over vertellen. Het belooft een interessante avond te worden.

Doelgroep:

Iedereen van jong tot oud.

Doel:

Verdieping van het jaarthema Verbinding maken met God.

Waar en wanneer:

Zondagavond 27 oktober 2019 om 19.30 uur in de kerk van Drachtstercompagnie.

Kosten: geen.

Aanmelden:

Iedereen is van harte welkom!



Overige informatie:

Lianne Vrijburg, jeugdwerker tel. 06 29320659 of pastor Ageeth de Vries, tel. 06 24916733.

Informatie over het boek van Martin Dol:
<https://www.royalmission.nl/shop/boeken/op-zoek-naar-intimiteit-met-god/>

SAMEN ZINGEN

Samen zingen en daarbij samen "de Schatten" uit het liedboek 'Zingen en bidden in huis en kerk' ontdekken.

Luisteren naar gedichten en evt. een korte meditatie.



Doelgroep:

Jong en oud, iedereen die van zingen houdt.

Doel:

Samen God loven door zang en muziek.

Waar en wanneer:

19 januari 2020 om 19.30 uur in de kerkzaal.

Kosten: geen.

Aanmelden:

Voor een gelegenheidskoor ter ondersteuning van de gemeentezang marianenhenk@kpnmail.nl of 0512 355211.

Overige informatie:

o.l.v. Piet Marinus enkele keren oefenen van 19.00 tot 20.00 uur op zaterdagavonden voorafgaand aan 19 januari.

STILTEWEEKEND

Stil worden voor de Heer, kom je daar wel eens aan toe? Je zou het misschien wel willen, maar in de praktijk van ons vaak zo drukke bestaan, komt het er gewoon niet van. Dan is een Stilteweekend voor jou misschien wel een heel goede mogelijkheid.

Want om met een kleine groep mannen of vrouwen van maximaal 12 personen dit te ervaren kan je juist over de drempel helpen om het te doen.



Doelgroep: Iedereen die behoefte of zin heeft om tijd vrij te maken en stil te worden voor God.

Doel:

Even uit de drukte van het dagelijks leven (los) komen en ons richten op God door hier tijd voor te maken.

Waar en wanneer:

Van vrijdag 27 maart 2020 van 15.00 uur tot zondagmiddag 29 maart 2020 15.00 te Retraitecentrum Klein Sion in Leuvenheim of een andere geschikte locatie.

Kosten: 170 euro p.p.

Aanmelden: [Voor 23 september 2019](#) bij Ageeth de Vries, tel. 06 249 167 33 of via ageeth.de.vries@kpnmail.nl.

Overige informatie:

Zie ook <https://stilteactiviteiten.nl/weekenden/> en <https://www.kleinsion.nl/>

LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN PASEN

De stille week begint op donderdag 9 april, gaat over in Goede Vrijdag en Stille Zaterdag om op 12 april Pasen te mogen vieren: het feest van de opstanding van Jezus Christus. Dit is altijd een bijzondere week en voorafgaand willen we graag met elkaar een bloemstuk maken met een thema dat bij Pasen hoort.



Doelgroep:

Iedereen die het leuk vindt om creatief bezig te zijn.

Doel:

Een paasbloemstuk maken en om stil te staan bij de stille week en Pasen. Een aantal bloemstukken willen we graag tijdens de stille week en 1^e Paasdag in de kerk neerzetten.

Waar en wanneer:

Zaterdag 4 april 2020 in De Nije Kompe, Smidswei 3, te Drachtstercompagnie. Van 9.30 tot uiterlijk 12.00 uur.

Kosten: Tussen 5 euro en 10 euro p.p.

Aanmelden:

Via Email: verbinden@email.com of telefonisch: 06-16828966.

Overige informatie:

Voor informatie vraag gerust Joke Bosma, Appie Heddema of Ageeth de Vries.

PRAISE EN WORSHIP

Een praise en worship avond, waar we, begeleid door een live band, Gods nabijheid mogen ervaren.

Samen God groot maken en aanbidden door muziek en teksten.

Doelgroep:

Iedereen die van praise en worship muziek houdt.

Doel:

Eén zijn met God door muziek.



Waar en wanneer:

Maart 2020, zie Keppelstok.

Aanvang 20.30 tot 21.30 uur.

Kosten: Geen.

Aanmelden: Niet nodig.

Overige informatie: Rinske Postma-Stam

Tel. 06-16828966

DE PASSION

Samen kijken naar de Passion in De Nij Kompe.

Doelgroep: jong en oud.

Doel: verbinding zoeken tijdens Pasen

Waar en wanneer:

9 april 2020 Witte Donderdag na de dienst om 20.30 uur in De Nije Kompe.

Kosten: 1 euro voor koffie/thee/fris



Overige informatie:

Voor koffie en thee wordt gezorgd, misschien kunt u iets meenemen voor de inwendige mens.

THEMA-AVONDEN 'VERBINDING MAKEN MET GOD'

Verbinding maken met God doen we allemaal op een verschillende manier. Het is in te delen in negen verschillende spirituele talen (natuur, zintuigen, enthousiasme, verdiepen, eenvoud, denken, traditie, zorgen en idealen). We gaan ontdekken welke taal het beste bij jou past en wellicht eens een andere taal proberen. Op elke avond staat een hoofdstuk uit het boek van Martin Dol 'Op zoek naar intimiteit met God'. Maar elke avond staat op zichzelf en dus is het niet erg als u/jij een keer hebt gemist.

Doelgroep: iedereen die iets meer te weten wil komen over hoe je verbinding met God maakt.

Doel: Verbinding maken met God en het leren kennen van je eigen spirituele taal.

Waar en wanneer:

Woensdagavond 27 november 2019

Donderdagavond 20 januari 2020

Woensdagavond 26 februari 2020

Woensdagavond 25 maart 2020

Woensdagavond 29 april 2020

Woensdagavond 27 mei 2020

Woensdagavond 1 juli 2020



Van 19.30 tot 20.30 uur in De Nije Kompe van de PKN kerk te Drachtstercompagnie

Kosten: geen

Aanmelden: niet nodig

Voor info: Ageeth de Vries, tel. 06-24916733

