



MEDITATIE van voorzitter Harry Wedzinga

In welke tijd leven wij?

Hoe gaat het met u? Wacht u rustig af of voelt u zich een drukke duizendpoot?

Het coronavirus raakt ons allemaal en we leven in een vreemde tijd.

Op school leerden we van verleden tijd, tegenwoordige tijd en toekomstige tijd. Grammatica was niet voor iedereen gemakkelijk maar we moesten wel ons best doen het te leren. Tegenwoordig zijn vaders en moeders ook meester en juf. Werken we indien mogelijk thuis of is het op het werk juist spannend en druk. Is moeder of vader ook de kapper en zo zijn er vast meer talenten te bedenken waar we in deze tijd een beroep op moeten doen. In deze tijd van corona moeten we eigenlijk "alleskunnners" zijn. Toch ontstaan er ook oprechte en spontane initiatieven om een ander te helpen en wat voor een ander te betekenen, boodschappen halen, muziek, zang of tulpen. Geweldig!

Vandaag (15 april) hangen wij de vlag uit! Daarbij denken we aan de vrijheid die 75 jaar geleden Friesland binnenkwam. Verleden tijd, maar misschien wel actueler dat ooit. Hoe hebben de mensen toen uitgekeken naar vrijheid! Vrij zijn van de bezetter, na 5 jaren van oorlog. Eindelijk in vrijheid mogen leven! Geweldig!

Afgelopen weekend mochten we Pasen vieren, anders dan anders maar toch, het is gevierd! Ook voor ons is Christus opgestaan, is de steen weg, helemaal weg! Wij mogen door Hem weten dat er vergeving is en wij vrij zijn. De dood is overwonnen. Geweldig!

Hoe kunnen wij in deze tegenwoordige tijd uitkijken naar het moment dat alles weer normaal wordt. We weer samen onze zondagse kerkgang mogen beleven. We elkaar weer in vrijheid mogen ontmoeten. We "gewoon" ons werk mogen doen en geen "alleskunner" meer hoeven zijn. Geweldig!

Op God mogen wij vertrouwen en met Hem de toekomstige tijd ingaan. Hij zal met ons meegaan. We zullen nog een tijd in spanning moeten leven maar er zal een moment komen dat deze vervelende tijd achter ons ligt. Geweldig!

Ik wens u allemaal gezondheid, geduld, wijsheid en bovenal veel Vertrouwen toe. Houd moed!

KERKDIENTEN - ONLINE

Zondag 19 april 2020

Voorganger zr. Minke Visser. Thema: Uit op verzoening n.a.v. Joh. 20: 28 en 92. Over de ongelovige Thomas. It evangelje yn ferhaal wurdt foarlêzen út de Hillege Histoarje.

26 april 2020

Online!

Ferbiningstsjinst

Thema:

"Geef me de wijf!"



Voorganger: Auke-Willem Kampen

Zondag 26 april 2020

Op zondag 26 april hebben we weer een Ferbiningstsjinst. In deze online-dienst, die te volgen is via onze website (www.keppelstok.nl), gaan we het hebben over het verhaal van een melaatse man die bij Jezus komt: "Onrein, onrein!"

Voor de kinderen zal er tijdens deze dienst ook aandacht zijn. Voorganger Auke-Willem wordt geholpen door zijn goede vriend Benny B., die heel handig is met computers. In dit filmpje gaan we ook een werkje maken, waarmee we de boodschap van de preek heel praktisch gaan maken.

We hopen jullie allemaal online te ontmoeten in deze Ferbiningstsjinst.

Van pastor Ageeth de Vries

Bij de diensten

9 mei aanstaande hoop ik weer voor te mogen gaan. Ik zou het mooi vinden om tijdens deze dienst elkaar te mogen zien en elkaar, hetzij op een andere manier, te ontmoeten. Stuur graag een foto van jezelf of gezin op of maak een filmpje met daarin een wens, een groet of een bemoediging voor elkaar. En/of maak een foto of filmpje van een gemeentelid, die dat zelf niet zo goed zou kunnen. Op deze manier kunnen we samen een prachtige dienst met elkaar maken en elkaar ontmoeten. Ik zie uit naar jullie foto's en filmpjes! Je mag ze sturen naar info@keppelstok.nl.

Kijkcijfers van onze Online-diensten

Misschien leuk om te weten wat onze 'kijkcijfers' zijn van de onlinediensten:

22 Maart 163

29 Maart 115

5 april 108

12 april 1e paasdag 103

We zijn daar erg blij mee en we horen dat het gewaardeerd wordt. We hopen op deze manier de lofzang voor onze HEER gaande te houden en onderlinge verbondenheid met elkaar te houden. Het motto is "Heb lief, houd moed!". Bij de kerk hangt deze vlag met deze bemoedigende tekst. Ageeth de Vries



Contact

Ik probeer natuurlijk zoveel mogelijk contact met de gemeente te onderhouden via mail, app, telefoon of een kaartje. Maar.... u/jij mag mij natuurlijk ook altijd bellen! Als u even een praatje wil maken, zomaar even, of een serieus gesprek, of even horen hoe het met mij is, dan sta ik daar altijd voor open. Schroom niet, bel gerust. De dinsdagen en de donderdagen passen dan het beste.

Hart. Groet Ageeth de Vries, tel. 06 24916733.

US GRUTTE GESIN

Je hebt twee kleine handjes
Geef ons er allebei één
Samen willen wij jou leiden
Totdat je zegt: ik kan alleen

Ik heb er een zusje bij
Om alles mee te delen
Een lief klein meisje dat ben jij
En straks gaan we samen spelen

XX Zoë

Tess Vrijburg

Met deze gedichtjes hebben Sybren en Yvonne hun blijdschap en dankbaarheid verwoord. Tess is 5 april 2020 in het ziekenhuis geboren. Van harte gefeliciteerd met jullie dochttertje en zusje. Het is altijd weer een wonder de geboorte van nieuw leven en jullie mochten dit opnieuw ervaren.

Swarte Wyk 3, 9222 LV Drachtstercompagnie

=====

Zr. Elisabeth Bron-Dijkstra, Pream 16, is vier weken terug opgenomen geweest voor een operatieve ingreep waarbij een darmtumor met bijbehorende lymfklieren is verwijderd. Dat was niet gering. Bij de controle kreeg ze te horen dat er ongewenste sporen zijn gevonden en dat ze hiervoor met een niet al te zware chemokuur (vier keer) behandeld kan worden. Samen met haar man heeft ze besloten dit te ondergaan.

Haar man **br. Anne Bron** heeft door de bijzondere omstandigheden waarin ziekenhuizen momenteel verkeren, twee keer een immuuntherapie gemist. Heel jammer is dit. De eerstkomende zal begin mei weer plaatsvinden. Zij hebben ons gebed en meelevens hard nodig.

Zr. Henny v.d. Vee- v.d. Meulen, Swarte Wyk 44, is herstellende van een besmetting van het coronavirus. Elf dagen koorts en ze had meer symptomen die kenmerkend zijn voor deze besmetting.

Henny we hopen dat je hiervan volledig mag herstellen en wensen jou van harte beterschap.

Bij zr. **Appie Heddema-Huitema**, De Pream 19, zijn tien dagen terug enkele plekjes bij en op de neus verwijderd. Afgelopen woensdag terug op spreekuur voor controle/uitslag en het verwijderen van de hechtingen. Helaas moest de arts vaststellen dat er een nabehandeling (iets dieper uitsnijden) nodig was en hij heeft deze ingreep direct uitgevoerd. Ook Appie en haar man Sjoerd wensen we Gods nabijheid toe.

=====

Als je in mijn ogen kijkt
Lijkt de wereld stil te staan
De wind houdt op met waaien
En bevroren is de maan
Je bent stralend als de zon
Je bent volmaakt, zo naakt en klein
En de wereld lijkt voor eventjes perfect te zijn

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van ons prachtige wonder

**BREGJE JANNETTE
BLAAUW**

Bregje is geboren 9 april 2020 en woont met haar dankbare ouders Gerrad en Irene aan de Arendswijk 3, 9221 TV Rottevalle.

Namens heel de gemeente onze hartelijke gelukwensen met de geboorte van jullie dochtertje, dat jullie heel veel plezier aan haar mogen beleven en we wensen jullie Gods zegen daarbij.

DANKEN EN BIDDEN

Er zijn altijd genoeg redenen om God te danken. Gewoon om wie Hij is en wie Hij voor ons wil zijn. In deze bijzondere tijd waarin we leven en we horen van de vele zieken die er zijn in ons land, in onze wereld, danken we dat de mogelijkheden er zijn dat zij de verzorging, hoe intensief soms ook, krijgen. En we danken voor de enorme inzet van de vele medische teams; artsen en verplegend personeel. Maar ook voor hen die zoveel werkzaamheden daar omheen verrichten, met risico voor eigen gezondheid.

Tegelijk is daar ons gebed voor al deze mensen. Voor moed, kracht, inlevings- en doorzettingsvermogen. Ook bidden we voor zovelen die getroffen zijn door deze ziekte en afscheid hebben moeten nemen van hun leven. En voor de nabestaanden.

Naast bovengenoemde br. en zusters zijn er zoveel mensen in onze gemeente voor wie het, in deze bijzondere tijd dat het coronavirus overal om ons heen is, moeilijk om hun weg in het dagelijks leven te vinden.

Deze keer denken we in het bijzonder aan hen die alleen zijn en bewoner zijn van een zorginstelling, etc.

Hjoed gjin besite fan heit, mem, soan of dochter. Mar moarn ek net en wannear dan wol wer? It is foar harren, mar ek foar harren dy't net op besite komme meie hiel fertrietlik en kin ta sombere gedachten liede.

We tinke no yn't bysûnder oan Tetsje en har mem. Tetsje dy't al mear as tsien jier bewenner is fan Ikehiem en har mem Betty dy't altyd twa kear deis har in besite bringt en helpt mei iten en drinken. En dan fan de iene op de oare dei is foar dizze besites de doar ticht. Us gebed is foar harren sa belangryk.

Leave minsken allegearre, troch it stjoeren fan in kaartsje, harren it gefoel jaan dat der oan harren tocht wurdt, kin bemoedigjend wêze.

Foar it gemak hjir nammen en adressen:

Egbert Hoekstra, Lijteplein 56a 116, 9247 ES Ureterp
Sijke Bron-Nicolai, De Wiken, Dwarswijk 346A, 9202 CA Drachten
Elger van Kalsbeek, De Twee Gebroeders 61, 9207 CL Drachten
Tetsje Zuidema, Ikehiem, Commissieweg 5, 9244 GB Beetsterzwaag
Jan Heddema, Van Panhuyslaan 50, kamer 54, 9351 CJ Leek
Ineke Canrinus, De Bosk, De Feart 49, c
Tjerk Veenstra, Houtlaan 14a, 9203 AT Drachten
Anne-Minke Scheper, Ds. Talmasingel 24, 9251 EP Burgum

BERNEWURK door Marianne de Boer

Lieve jongens en meisjes,

Wat hebben we elkaar al lang niet gezien! 5 weken zijn jullie al thuis van school en thuis met je schoolwerk bezig. Vriendjes en vriendinnetjes die je misschien al lang niet hebt gezien. Pake en beppe waar je anders regelmatig komt, heb je nu misschien ook al een poosje niet gezien of zie je veel minder. En de voetbal, korfbal, acro, zwemles, hockey.....allemaal gaat het niet door. Als je in groep 8 zit ben je misschien wel aan het leren voor de musical en weet je nog niet eens of dat'ie wel door gaat. Veel dingen zijn onzeker in deze tijd.

Afgelopen zondag mochten we het Paasfeest vieren. Geen kerkgebouw waar we allemaal naartoe konden, bij ons geen drukte omdat de helft van ons gezin 's morgens op tijd in de kerk moet zijn omdat ze bij het korps spelen. Dit jaar met z'n allen thuis op de bank naar een online dienst kijken en we mochten horen van de Here Jezus die voor ons is opgestaan.

Rond Pasen hebben jullie allemaal iets gekregen; de kinderen van 0 - 4 jaar hebben allemaal, (thuis gebracht of via de post) een boekje met een verhaal over **één van de wonderen die Jezus heeft gedaan**, gekregen. De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben allemaal het boekje **Op weg naar Pasen** gekregen. Een doe-boekje met bijbelteksten, vragen, weetjes en knutselwerkjes. Op een zaterdag met prachtig weer hebben Wieke, Marije en ik alle boekjes in het dorp rondgebracht. En die zondag hebben we een rondje Drachten, De Wilp, Marum en Surhuisterveen gedaan. Leuk om te zien waar jullie allemaal wonen. Maar vooral; wat vond ik het fijn om een aantal van jullie eventjes te zien, want we missen jullie wel!

Dinsdag krijgen we meer te horen over of er na de meivakantie misschien kinderen weer naar school mogen of dat er toch nog een poosje thuis gewerkt moet worden. We zijn benieuwd wat de ministers besluiten.

Lieve jongens en meisjes; we bidden voor jullie en we hopen jullie gauw weer te zien.

Namens alle Bernewurkers, groetjes van Marianne

INGEZONDEN

Leave gemeenteleden,

Myn oprjochte tank foar it meilibjen dat ik ûnderfûn ha doe't myn soan Marten slim siik wie en nei syn ferstjerren. En no't wy yn sa'n bysûndere tiid libje mei de corona- krisis en gjin besite ûntfange kinne ûnderfyn ik ek wat it betsjut om diel út te meitsjen fan ús gemeente. Der wurdt nei elkoar omsjoen en dat omtinken is foar my ek fan grutte wearde. Mei de Hear ús behoedzje en foar inoar bewarje .

Baukje v.d. Wijk v.d. Zee

OVERIG NIEUWS / ALGEMENE INFORMATIE

Onlinecursus tussen Pasen en Pinksteren: Stil mij ziel, wees stil.

Misschien nog een mooi idee om deze cursus te volgen op <http://www.levenindekerk.nl/online-cursus-stil-mijn-ziel-wees-stil/>. Het gaat erom te komen van onrust naar rust.



Vlag te bestellen

Bij de Dokkumer vlaggen centrale is een vlag te bestellen met de tekst "Met elkaar, voor elkaar!" De kosten zijn ongeveer 10 euro en de opbrengsten gaan naar het Rode Kruis in de strijd tegen het coronavirus. Zie hiervoor de website: <https://www.dvc.nl/met-elkaar-voor-elkaar>



Maatregelen i.v.m. het coronavirus.

Naar aanleiding van de landelijke richtlijnen om het uitbreiden van het virus te voorkomen, heeft de kerkenraad besloten om in ieder geval tot 1 juni 2020 **alle kerkdiensten en alle kerkelijke vergaderingen en kerkelijke bijeenkomsten geen doorgang te laten vinden**. Dit geldt ook voor kleine commissies/themavonden en ook het jeugd en jongerenwerk. Mocht U vragen hebben dan kunt u bellen of mailen naar de scriba: Tel: 0512 303021; Mail: scriba@keppelstok.nl

Behoeftte aan hulp?

Als u in deze tijd van corona-crisis behoefte heeft aan praktische hulp, omdat er bijvoorbeeld geen naasten zijn die boodschappen voor u kunnen doen, dan willen we u graag terzijde staan! U kunt bellen met de volgende diakenen van Ta Jo Tsjinst:

Chris Bosma: tel: 0512 342484 of letzen Drost: tel. 0512 341716.

Kopij

Zoals u misschien hebt vernomen is er de komende tijd geen Keppelstok. Hiervoor in de plaats is deze nieuwsbrief, die zoveel mogelijk digitaal verstuurd wordt. Mocht dit niet lukken dan

brengt de ouderling deze langs. Kopij kan worden ingeleverd bij Nelleke Vrijburg, via scriba@keppelstok.nl. We streven ernaar om minimaal 1 x in de 2 weken een nieuwsbrief uit te brengen.

LEDENADMINISTRATIE van Arend Donker

- 23 april zr. G. Vlieg-Booij Trilker 17, 9222MB.
 - 24 april br. L. Scheper* Folgersterloane 109, 9223LN, Houtigehage.
 - 26 april zr. A.L. de Jong-Kasimier Imerwyk 1, 9222NX.
 - 29 april zr. T. de Boer-van Houten* Fallaetswei 11, 9222NL.
 - 3 mei br. J. de Boer Klamersreed 15, 9222NV.
-
- 26 april is de dag dat *Chris Bosma* en *Grietje Bosma-Raap*, Folgersterloane 60, 9222 LJ, 35 jaar getrouwd zijn.
 - *Jan de Boer* en *Wieke de Boer-Hiemstra*, Klamersreed 15, 9222 NV zijn op 29 april 50 jaar getrouwd.

De jarigen en zij die een jubileum hebben te gedenken (grut fiere is spitichgenoch op't momint net oan de oarder), van harte gefeliciteerd en we hopen toch dat u / jullie een mooie dag mogen beleven. En voor de toekomst Gods zegen op jullie levenspad.

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde |

Vanaf 1e Paasdag hangt deze vlag bij onze kerk.

Het idee komt van De Protestantse gemeente te Heerenveen. Daar hebben we deze vlag kunnen bestellen. Een bemoediging voor ons dorp en onze gemeente.

GEDICHT fan Wieke de Boer

Hope en betrouwen

Yn de tiid fan de koronakrisis

Is der noch hope yn in tiid fan wanhoop
Wannear wer rêst en frede yn ús hert
Yn dizze tiid fan sykte en fan soargen
Oer hiel de wrâld en ús oant tinken set?

Wy mienden dat wy alles koene
Dit wol ik dwaan, dat doch ik net
Minsken yn earmoed' dy't gjin keuze hawwe
Lizze hja ús echt wol nei oant hert?

Wy sitte yn'e lytse loege
Betizing en fertwiv'ling slagge ta.
Wy wolle graach wer flreurich libje
Rêst en fêstichheid wer ha

Hâlde wy hope yn in tiid fan wanhoop
Hâlde wy moed by alles wat der bart
Hâlde wy betrouwen yn'e takomst
Dogge wy wat dien wurde moat?

Fanút de delling roppend nei ús Hear
Hy bliuwt deselde Hear en God
Freegjend om treast en om genede
Freegjend om in kear yn't minske-lot.

God, Hy bliuwt in God fan leafde
God, Hy bliuwt in God fan trou
Hy sil ús grif wer út de delling lûke
En mei' wy sizzen bliuwe:
Hy is en bliuwt de Hear dy't ik betrou!