



MEDITATIE van pastor Ageeth de Vries

Lieve, beste gemeenteleden,

Het zijn moeilijke en onwettelijk tijden door het coronavirus. Iets wat we niet zien houdt ons in de greep. En dat is ook niet onrecht, als je ziet en hoort hoe ziek je ervan kan worden. Natuurlijk spelen ook andere overwegingen een rol. Te denken valt aan zorg over onze ziekenhuis- en zorgcapaciteit. Maar het is ook stil op straat, het is stil in de winkels, het is leeg in de kerk, het is stil op de kantoren, het is stil op school. Meester Egbert van de Frissel stuurde hier ook al een hartverwarmende brief over aan de leerlingen en ouders. We zijn gebonden aan huis en onze contacten zijn minimaal. Wat kunnen we in deze tijd dankbaar zijn voor de moderne technieken, de diensten die we online de gemeente in kunnen sturen.

Maar een ding hoop ik van harte: dat het niet stil en leeg is in uw hart. Dat we niet ondergedompeld worden in angst, zorg en onzekerheid. Natuurlijk is het onzeker en ongewis, daar kunnen we niet omheen. Op dit moment van schrijven weten we ook nog niet of de scholen weer opengaan of niet. We weten ook niet in hoeverre de economie schade lijdt. En we moeten ook niet vergeten dat hier mensen achter schuilen. Mensen met een eigen bedrijf, met ziel en zaligheid opgebouwd. Onzekerheid over werk en inkomen. Dat is ook niet niks en ik hoop ook van harte dat de overheid steun kan bieden daar waar het nodig is. Ouders of grootouders die hun kinderen helpen met de lessen en het huiswerk. Het vereist best allemaal wat.



Maar ik hoop dat uw, jouw hart vol is van de HEER. Juist in deze tijd! Dat is waar we het van mogen verwachten. Hij is degene die trouw houdt zelfs tot in eeuwigheid. In gebed leggen we onze onzekerheid, onze twijfel en angsten voor Hem neer. We kijken hoopvol en verwachtingsvol uit naar Pasen. Al zullen we het dit jaar niet in de kerk zelf beleven, maar misschien juist wel intenser en diepgaander dan ooit tevoren!
Dank U God, dat de grote steen weg is. Dank U wel dat Jezus is opgestaan! Amen.

KERKDIENTEN - ONLINE

Zondag 5 april 2020

6^e lijdenszondag Palmzondag - KINDERDIENST
Voorganger pastor Ageeth de Vries

Het gaat over de intocht in Jeruzalem van Jezus op een ezel. Iedereen is blij en roept Hosanna, maar wie is die man?



In deze dienst is het Palmzondag. Vaak worden er palmpasestokken gemaakt en vandaag heeft Annemarie Visser er een voor ons gemaakt. Zij zal hier dan meer over vertellen. Het is een extra vrolijke dienst met een mooi (kinder)verhaal en veel (kinder)liedjes.

Witte donderdag (9 april), Goede vrijdag (10 april) en Stille zaterdag (11 april): deze avonden zijn er geen online-kerkdiensten. Wel

willen we u de gelegenheid geven om op Goede vrijdag en Stille zaterdag even in de kerk te kunnen zijn als u hier behoefte aan heeft. Er wordt geen kerkdienst gehouden, maar u kunt bijvoorbeeld een kaarsje aansteken of gewoon even de stilte opzoeken, tot rust komen, even tot bezinning komen of te bidden. Er zal iemand aanwezig zijn om alles te begeleiden en deze zal er op toe zien dat de regels van het IRVM in verband met het coronavirus goed worden nageleefd.

Beide dagen zal de kerk open zijn tussen 16.30 en 19.30 uur. U bent van harte welkom.

Ook kunt u thuis tijdens de tijden van de diensten vanaf 19.30 uur, een kaars aansteken en die voor het raam zetten. Een waxinelichtje in een glazen potje is een veilig idee.

Zondag 12 april 2020

1^e Paasdag – De steen is weg!

Voorganger Ageeth de Vries

In deze dienst vieren we het Feest van de Opstanding van Jezus. Als symbool daarvan zal er een nieuwe Paaskaars de kerk in worden gedragen. Het verhaal van Jezus was niet uit toen Hij dood was. God heeft Jezus niet in de steek gelaten toen Hij gestorven was. Hij rukte Hem los uit de duisternis en dood. Hij gaf Hem een nieuw leven in het licht. Niemand had het durven hopen en toch gebeurde het. Nu al leven wij in Zijn licht totdat Hij komt!

ONS GROTE GEZIN

Om stil fan te wurden
Om ferwûndere nei te sjen
In kostber stikje libben
Wy tankje Him dat it kin

Mei dizze wurden hawwe Harmen en Alette harren tankberens ferwurde mei de berte fan

Tymen Harry

Hja mochten opnij it wûnder fan nij libben ûnderfine. Wy wolle harren hjirmei dan ek fan herte lokwinskje en hoopje dat dizze lytse poppe mei syn broerke Jurre yn sûnens opgroeie mei. En winskje harren Gods segen by it grutbringen fan harren bern.

20 maart 2020 Famylje Buma, It Jachtfjild 13, 9218 KV Harkema

Bij zr. Ida-Wedman-Schriemer, de Feart 47, wordt gelukkig (in deze bijzondere situatie waarin we leven) de behandeling die nodig is wat betreft de goedaardige tumor achter haar rechteroog niet uitgesteld. Zij heeft in het UMCG alle scans die er maar zijn moeten ondergaan en zoals het er nu voorstaat kan het traject van bestraling over enkele weken ingaan.

Ida blijft positief in haar denken maar haar wacht best wel een moeilijke en zware periode. We bidden om genezing en wensen haar en haar man Sietse Gods nabijheid toe.

Voor zr. Baukje v.d. Wijk-v.d. Zee, 't Heechfean 11, is het een zeer moeilijke periode in haar leven. Dit vraagt lichamelijk en geestelijk veel van haar. Zoon Marten overleed 23 maart jl. aan een ernstige ziekte. Het was voor haar niet mogelijk bij de uitvaart aanwezig te zijn. Maar op hetzelfde moment dat de uitvaart plaatsvond heeft ze samen met dochter Imkje het leven van Marten herdacht met een eigen korte samengestelde liturgie. Een kaars werd ontstoken en de nabestaanden werden in gebed opgedragen aan onze Heer.

Tevens zijn er meerder gezinsleden van zr. V. d Wijk besmet (geweest) met het coronavirus.

We weten dat deze ziekte zo onvoorspelbaar is en heel veel zorg en onzekerheid geeft. En als mem, beppe en oerbeppe draag je ook dit alles met je mee.

Wij weten ook dat zr. Baukje het alles brengt bij haar Heer en Heiland en wij willen haar hierin terzijde staan.

Br. Bert Scheper, Folgersterloane 109, is maandag jl. opgenomen geweest op de spoedeisende hulp vanwege ernstige hartritmestoornissen en een veel te hoge bloeddruk. Na behandeling, infuus en medicatie mocht hij diezelfde avond naar huis. Bert voelt zich nu redelijk goed en staat onder controle bij de huisarts. Sterkte, beterschap en Gods nabijheid gewenst!

Wij gedenken.

Op donderdag 26 maart 2020 is overleden **br. Reinier Jan Kok** op de leeftijd van 72 jaar.

'Wat hawwe wy as gemeenteleden in soad moaie en goede oantinkens oan Rein. Syn belutsenheid, syn opgewekte karakter en de noflike gearwurking dy't der altyd wie'.

De dankdienst voor zijn leven heeft plaatsgevonden op dinsdag 21 maart in de Nije Kompe in besloten kring. De dienst kon en is door zeer velen online gevolgd. En we konden thuis zijn lievelingslied meezingen:

Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd'en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
In de hemel zijnen lof.

Na de dienst is hij begeleid naar uitvaartcentrum de Wâldhûf. We wensen Janna, de kinderen en kleinkinderen en allen die hem missen Gods onmisbare steun en nabijheid toe. Verder op in de nieuwsbrief is een in memoriam van Rein Kok opgenomen.

DANKEN EN BIDDEN

Dy earste ljiip
Dy fûgellûden
Dy bûtergieltsjes
Dy waarme sinnestrielen
It is maitiid!

Dêr tankje wy God foar en lit ús besykje by alle swierrichheden dy't der binne der fan te genietsjen.

Wij bidden voor hen die op de wachtlijst stonden voor een kleine of wat grotere operatieve ingreep maar door het rondgaan van het coronavirus zijn uitgesteld.

En we kunnen de woorden meezingen en -bidden:

Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol oant wersjen oer ús weitsje,
lit gjin kwea ús rigen reitsje.
Hear wês mei ús oant in oare kear.

VAN DE DIACONIE

Op eerste Paasdag wordt er gecollecteerd voor de actie vakantietas, in de bijlage de flyers hiervoor.

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes naar zonnige oorden vertrekken, blijven zij thuis achter. Geld voor leuke uitjes is er niet. Kerk in Actie organiseert in 2020 opnieuw de actie Vakantietas, waarmee kerken in heel Nederland kinderen in armoede in hun regio kunnen verrassen met een rugzak vol verrassingen.

Via Kerk in Actie hebben we een aantal tassen besteld voor kinderen in onze nabije omgeving. Deze tassen willen we samen met uw hulp vullen met leuke spulletjes voor de zomervakantie. Namens de Diaconie bevelen we de collecte voor de actie Vakantietas van harte bij u aan!

OVERIG NIEUWS

Wij, **de jeugdouderlingen**, willen de jeugd graag meegeven dat de Bethelkerk Drachten 5 april x-stream om 19.30 uur uitgezonden wordt. Het is een jeugddienst (12-17 jaar) www.bethel.nl De eerste was op 29 maart, het was een zeer bemoedigende dienst. Deze is terug te zien op <https://www.youtube.com/user/VGGBethel>

En voor de kinderen van 0-12 jaar is er elke dag om 18.15 uur Colorkids online van de Bethel. Is op dezelfde site te vinden / terug te zien.

Maatregelen i.v.m. het coronavirus.

Naar aanleiding van de landelijke richtlijnen om het uitbreiden van het virus te voorkomen, heeft de kerkenraad besloten om in ieder geval tot 1 juni 2020 **alle kerkdiensten en alle kerkelijke vergaderingen en kerkelijke bijeenkomsten geen doorgang te laten vinden**. Dit geldt ook voor kleine commissies/themavonden en ook het jeugd en jongerenwerk. Mocht U vragen hebben dan kunt u bellen of mailen naar de scriba: Tel: 0512 303021; Mail: scriba@keppelstok.nl

Behoeftte aan hulp?

Als u in deze tijd van corona-crisis behoefte heeft aan praktische hulp, omdat er bijvoorbeeld geen naasten zijn die boodschappen voor u kunnen doen, dan willen we u graag terzijde staan! U kunt bellen met de volgende diakenen van Ta Jo Tsjinst:

Chris Bosma: tel: 0512 342484 of letzen Drost: tel. 0512 341716.

Kopij

Zoals u misschien hebt vernomen is er de komende tijd geen Keppelstok. Hiervoor in de plaats is deze nieuwsbrief, die zoveel mogelijk digitaal verstuurd wordt. Mocht dit niet lukken dan brengt de ouderling deze langs. Kopij kan worden ingeleverd bij Nelleke Vrijburg, via

scriba@keppelstok.nl. We streven ernaar om minimaal 1 x in de 2 weken een nieuwsbrief uit te brengen.

Onlinecursus tussen Pasen en Pinksteren: Stil mij ziel, wees stil.

Misschien nog een mooi idee om deze cursus te volgen op <http://www.levenindekerk.nl/online-cursus-stil-mijn-ziel-wees-stil/>. Het gaat erom te komen van onrust naar rust.

LEDENADMINISTRATIE

Verjaardagen

- 14 april br. J. van der Vee* Swarte Wyk 44, 9222LW.
- 14 april br. H. Poelman Burmanialaan 52, 9203PJ, Drachten.
- 15 april br. E. de Graaf* It Heechfean 17, 9222NZ.

Jubilea

- Op 9 april zijn *Piet Vlieg* en *Grietje Vlieg-Booij*, Trilker 17, 9222MB 55 jaar getrouwd.
- Op 15 april zijn *Bennie Henstra* en *Jetske Henstra-Donker*, Warreboslaan 35a, 9231AH, Surhuisterveen 12½ jaar getrouwd.

Verhuisd

- *Geertje Ruiter-de Vegt* en *Tijdse Hendrik* van Buitenpost naar Hoogstraten 12b, 9873PE in Gerkesklooster. De familie Ruiter blijft ingedeeld in wijk 1.
- *Bennie* en *Jetske Henstra-Donker* samen met *Frederika* en *Tjeerd* van Drachten naar Warreboslaan 35a, 9231AH, Surhuisterveen. De familie Henstra blijft lid van onze gemeente en ingedeeld in wijk 5.

Vertrokken

- *Kor Bron* is verhuisd van Ureterp naar Louis Bouwmeester- straat 377, 1065NS in Amsterdam. Kor is overgeschreven naar de Protestantse gemeente in zijn nieuwe woonplaats.
- *Ieke Baron* is verhuisd van Drachtstercompagnie naar Wilster 28, 9247GS in Ureterp. Met deze verhuizing is ook Ieke overgeschreven naar de Protestantse gemeente in haar nieuwe woonplaats.

De jarigen en zij die een jubileum gedenken en misschien in hele kleine kring vieren, willen wij van harte feliciteren. Dankbaar dat u zoveel jaren samen lief en leed mocht delen. Voor de toekomst wensen we u Gods zegen.

Voor hen die verhuisd zijn hopen we dat jullie je snel thuis mogen voelen in je nieuwe woonomgeving.

Ditzelfde geldt voor Kor en Ieke en dat jullie je ook welkom en opgenomen mogen weten in de nieuwe kerkelijk gemeente.

IN MEMORIAM REIN KOK

Op 11 juni 1947 wordt Reinier Jan Kok geboren in Amersfoort. Hij groeide op in een gezin met 2 zussen en 2 broers. Rein had al jong interesse voor de boerensector en deed de lagere en de middelbare landbouwschool. Na zijn dienstdienst in 1969 kreeg hij werk bij Schiphol om daar de grasbanen te maaien. In de buurt woonde de familie Schutte en zo leerde hij Janna kennen. Na vier jaar trouwden ze en kwamen door Rein zijn werk in Drachten terecht, eerst aan de Hunze en later aan de Tjonger. Hij werkte bij wegebouwer Gerrit Ooms, HBG en later bij Aboma. Doordat de graafmachines en hijskranen steeds groter werden werd hij uitgezonden naar Saoedi-Arabië, Iran en Libië. Ze hadden een groot project aangepakt in die tijd en dat was het bouwen van een motorcruiser. Met deze boot hebben ze heel wat gevaren en heel veel plezier beleefd.



Toen vonden ze een huisje aan de Skieding in Drachtstercompagnie. Daar bouwde hij een schuur, kocht een trekker en was hobbyboer. Ze kregen samen zoon Johan, dochter Hilda en vier kleinzonen. Wat was hij altijd trots op hen. Rein was een echte doener, hij was graag in de weer in de tuin en op zijn erf. Ook heeft hij veel voor onze gemeente betekend. Diverse keren was hij betrokken bij de kerkrentmeesters en de diaconie. Ook maakte hij het houten kruis wat in de kerkzaal hangt en ook het plafond in de Nije Kompe. Wat hij zag kon hij maken.

Toen hij ziek werd vond hij het erg om steeds minder te kunnen. Ondanks dat was hij altijd optimistisch en dankbaar. Ook deze tijd was een waardevolle tijd, waarbij Janna hem tot het laatste toe thuis kon verzorgen. In de dankdienst voor zijn leven hebben we stilgestaan bij Psalm 23 De HEER is mijn Herder. Ook had Rein alle liederen uitgezocht en beleefden we, ondanks de omstandigheden, een fijn en waardig afscheid van Rein. We wensen Janna, kinderen en kleinkinderen en allen die hem missen Gods nabijheid en troost toe.

“Teder leven is uniek, mooi en kostbaar ... en schenkt waardevolle herinneringen”.

Ageeth de Vries