



## Nijsbrief

Juny 2020, wike 24 / 25, nûmer 7

Protestantse Gemeente



Drachtster Compagnie

### MEDITAASJE: fan wykâlderling Jan de Boer

#### De eintiid

Beste minsken, wat is der al in soad praat oer de eintiid. No't de korona oer de wrâld giet wurdt der wer mear oer sprutsen. Der binne foargongers dy't der meardere kearen oer sprekke wolle. Op himsels is it net frjemd omdat it in wichtich tema is om oer te sprekken. It is goed om te witten dat it fan alle tiden is. De apostels skriuwe der oer yn harren brieven oan de gemeenten. Lykas de apostel Petrus skriuwt yn syn twadde brief, haadstik 3 : 10: de dei fan Hear sil komme as in dief yn'e nacht.



Yn'e tiid dat de apostels it evangeelje brochten, kamen de nije kristenen mei de fraach by harren, op hokker stuit komt Jezus werom om in nije himel en ierde te bringen?

De minsken seagen doedestiids ek nei de tekens fan de tiid; oarloch, hongere, ûnderdrukking. It foel de apostels swier om altyd mar wer in passend antwurd te jaan sa as Petrus. Petrus syn wurd hat de iuwen troch stân holden: 'as in dief yn'e nacht, mar ek in warskôging fan hâldt jimme net mei saken dwaande dy't jimme by God wei hâlde. As wy sjogge nei de fisjoenen fan'e apostel Johannes dan seit dat wat oer de grutheid en hillichheid fan Gods majesteit.

De fraach bliuwt, ek yn de tiid fan korona oerein stean, wannear komt Jezus werom? Dizze fraach is fan alle tiden. Yn'e midsiuwen, fan 1300 oant 1800 ta woekere de pest, oftewol 'de swarte dea'. Minsken dy't doe libben wiene wanhopich en deabenaud.

Somtiden stoar 2/3 fan de befolking fan in stêd. 1/3 fan de Europeeske befolking stoar yn dy bange tiden. Hiel folle minsken tochten doedestiids, dit is de eintiid en der waard fûleindich bidden: Hear Jezus kom.

Ek t'en tiden fan'e beide wrâldoarloggen, by al dy gruwelen dy't doe barden, tocht men, we libje yn de eintiid.

En hoe geane wy no mei de fraach om fan, wannear komt Jezus werom?

De apostels seine ûnder oare; by God is tûzen jier as ien dei en oarsom ek.

Dêr moatte wy it mei dwaan. Der is folle mear oer te sizzen mar dêr moatte jo djip oer neitinke.

- Bygelyks, kin Jezus weromkomme en binne wy ree om Jezus te moetsjen?
- Miskien hat God hiel folle geduld mei ús om't wy der net mear yn leauwe?
- Of is it sa as Gods Geast yn ús is moatte wy dat sjen as in weromkommen?
- Of as wy sjogge hoe as minsken yn'e wrâld lije en ûnderdrukt wurde, moatte wy fjurrich bidde fan: kom Hear Jezus kom?

Wy slute of mei in tapaslik liet út it lieteboek, nûmer 769 : 1, 2 en 6:

Skielk as de bazunen klinke  
oeral út de ûneinichheid  
tûzenen Jo eare skinke,  
alle skepsel amen seit,  
sil ús liet Jo heil betinke  
dan besljochtsje Jo it pleit.

Skuort it foarkleed fan'e wolken  
sjocht Jo antlit nei ús út,  
rint de tynges troch de folken:  
God komt mei syn rjochtsbeslút,  
Hear, dan is de dea ferswolge,  
Want de skriften komme út.

Leit dy dei ek yn it tsjuster,  
't wurd fan God seit: haw gjin noed.  
Lit ús, hoe it paad ek bjuster,  
Him temjitte gean mei moed.  
Jezus Kristus, hjoed en juster,  
komt mei hasten, komt foargoed!

## BIJ DE KERKDIENTEN-ONLINE

### Zondag 14 juni 2020

Voorganger zr. Minke Visser-Bakker

Thema van de preek: **Kerk en kerker**. Lezen Handelingen 16: 16 t/m 28.

Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.

### Zondag 21 juni 2020

Voorganger zr. Petra Nicolai- Spoelstra

Thema van de preek is: **Gesprek tussen Prediker en Lucas**. Hiel nijsgjirrich!

## VAN pastor Ageeth

### Oer de Feart

Volgende week wil ik het bezoekwerk weer gaan oppakken. Ik kom dan graag bij u/jou langs met in achtneming van de 1,5 meter en andere hygiëne maatregelen. Dit alleen als u dit op prijs stelt natuurlijk. Verder is het belangrijk dat u geen klachten heeft. Wanneer ik klachten heb dan zal ik u/jou niet komen opzoeken. U kunt natuurlijk ook denken aan een bezoekje aan de deur, een wandeling of als het mooi weer is lekker in de tuin zitten. Ik zie er naar uit om u/jou weer te ontmoeten! Misschien om al even goed om te weten dat ik vakantie heb van 11 juli tot en met vrijdag 7 augustus.

## Verbinding zoeken met God – verdieping

God zoeken door stilte en contemplatie. Contemplatie gaat over diepgang, verbondenheid en concentratie. Als je deze taal spreekt, dompel je je graag onder in het mysterie van God. Deze mensen kunnen urenlang bezig zijn met maar één gedachte, om hem helemaal uit te pluizen en tot zich door te laten dringen. Het brandpunt ligt niet zozeer op God dienen, Hem gehoorzamen of grote dingen bereiken in zijn naam. Nee, deze christenen willen bovenal God liefhebben met de reinste liefde die je bedenken kunt. Te denken valt bijvoorbeeld aan Johannes de



Doper. Maar een ander goed voorbeeld is Maria die kwistig een duur parfum over Christus' hoofd giet, en enkele discipelen maken hevig bezwaar, maar Jezus verdedigt haar daad als een aanvaardbaar liefdesoffer, aanvaardbaarder zelfs dan aan het aan de armen te schenken. De daad is zo vol aanbidding en liefde en zo aanvaardbaar in Jezus' ogen dat Jezus belooft: 'Waar ook ter wereld dit goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan'. Contemplatieve mensen willen genieten van God en leren Hem op een diepere manier lief te hebben. Het gaat dus niet om gehoorzaamheid, maar iets veel diepers dan dat. Tijd is een van de mooiste geschenken die we God kunnen geven en contemplatieven willen dat in overvloed doen. Het gevaar ligt erin dat deze "peinzers" soms een tweedeling maken tussen seculier en heilig, waarbij hun liefde voor God het genieten van het gezelschap van anderen of van iets wat God heeft gemaakt uitsluit. Ook moeten zij ervoor oppassen om niet van de kudde van het Bijbelgetrouwe christendom af te dwalen. Wat we van hen kunnen leren is dat God ons allemaal zoekt en wacht op onze liefde. Niemand anders kan dat voor ons doen, maar alleen ik kan mijn persoonlijke liefde en genegenheid aan God geven.

### VAN HET MODERAMEN door scriba Nelleke Vrijburg

Afgelopen week heeft het moderamen weer vergaderd in de Nije Kompe. Wel op anderhalve meter afstand, maar dat kan prima. We hopen als kerkenraad weer bij elkaar te komen op 24 juni.

De eerste kerkdienst in de kerkzaal zal op zondag 5 juli zijn. Pastor Ageeth gaat voor in deze dienst. Op het moment wordt er gewerkt aan een protocol om de kerkdienst mogelijk te maken. Onderdelen zijn: anderhalve meter zitplaatsen in de kerkzaal, looproutes, niet zingen tijdens de dienst, en wie van de gemeenteleden mogen komen. Waarschijnlijk zullen we ons van te voren moeten opgeven. Zo gauw het protocol klaar is wordt het via de mail aan u verstuurd.

We hebben ook gesproken over het invullen van de vacatures voor ouderling en diaken. Tijdens de corona crisis lag en ligt het kerkenwerk praktisch stil. Toch is de kerkenraad wel steeds bezig geweest om de openstaande vacatures voor ouderling en diaken proberen in te vullen. Tot op heden zijn we daar nog niet volledig in geslaagd. Dit betekent dat we straks in het nieuwe kerkelijk jaar beginnen met vacatures. Ook langs deze weg wil het moderamen u

vragen om na te denken of u bereid bent om zitting te nemen in de kerkenraad. U kunt contact opnemen met de voorzitter of de scriba.

Wat de nieuwsbrief betreft: in juni, in week 24 en week 26 komt de twee wekelijkse nieuwsbrief nog uit. In juli en augustus zal de nieuwsbrief minder vaak komen. Om de drie of vier weken. Vanaf september zullen we dan weer een Keppelstok laten verschijnen. Kopij kan worden ingeleverd bij Nelleke Vrijburg, via [scriba@keppelstok.nl](mailto:scriba@keppelstok.nl).

Wat ook al bekend is, is dat er op 30 augustus 2020 een doopdienst gepland is. Er zullen drie baby's gedoopt worden. Een feestelijke dienst waar we nu alvast naar uit kunnen kijken.

Mocht U vragen hebben dan kunt u bellen of mailen naar de scriba: Tel: 0512 303021; Mail: [scriba@keppelstok.nl](mailto:scriba@keppelstok.nl)

### US GRUTTE GESIN troch wykâlderling Wieke de Boer

**Gerwin Plantenga**, Swarte Wyk 28; mocht ook de vlag uitsteken want hij is met zoveel andere jongelui geslaagd voor zijn schoolopleiding. En toch, hij is al een langere periode wat somber gestemd. De regelgeving rond de coronacrisis is hier debet aan. En dan is het best wel lastig om daarin je weg te moeten zoeken. Hulp hierbij is eigenlijk onontkoombaar en dat krijgt hij dan ook. Hij wordt bijgestaan door een coach en er wordt gezocht naar bezigheidstherapie. Gerwin jongen, houd moed het komt vast weer goed. We wensen hem en zijn ouders sterkte en vertrouwen toe.

**Br. Jan Kalsbeek**, 't Heechfean 5; mag twee keer in de week weer naar Wilhelminaord en hij gaat daar met plezier naar toe. Heel mooi om dit te horen. En de breuk van het sleutelbeen herstelt goed. Verder met thuis- en mantelzorg gaat het momenteel redelijk goed.

**Br. Steven Loopstra**, Tsjerkebuorren 13; moest vanwege de corona een poos geduld hebben maar nu was hij aan de beurt en hij heeft vorige week een nieuwe heup gekregen. Een kleine complicatie zorgde ervoor dat hij een nachtje langer in Nij Smellinghe moest blijven. Hij is weer thuis en maakt gebruik van de hulpmiddelen van zijn vrouw zr. Anneke. (kin ik no moai brûke) Lekker eten van Van Smaakt en met huis- en mantelzorg hopen wij dat het allemaal goed gaat. Steven heel veel sterkte met het revalideren.

En ja, het kon even niet anders, zijn vrouw Anneke is tijdelijk bewoner van verpleeghuis de Waadwente in Dokkum. Het is nog even afwachten voor hoe lang dit zal zijn. 'Se is in bytsjes ûnwennich' maar het gaat eigenlijk heel goed, zegt Steven.

Een kaartje zal haar zeker heel goed doen.

**Mw. Anneke Loopstra-Veenstra**

**De Waadwente Kamer 10**

**Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum**

**Zr. Sanne Loopstra**, de Feart heeft, zo kun je wel zeggen al veel jaren klachten van haar keelamandelen. En als het dan maar niet lukt om die klachten door medicatie etc. weg te nemen en ze telkens terug komen, ja dan is het verstandig om die amandelen weg te nemen. En dat is deze week gebeurd in ziekenhuis Nij Smellinghe. Sanne we hopen dat alles goed is gegaan en dat het je algehele gezondheid ten goede mag komen. Beterschap!

De bijna 9 jarige **Abigail Booman**, Gerritswijk 3 heeft tijdens de teamsport rugby haar pink gebroken. Op de eerste hulp is deze gezet en zit nu tot halverwege de arm in het gips.

'Allemaal heel lastig voor jou, maar 'leaf famke' het komt zeker weer goed. Beterschap gewenst'.

Alle, nu niet genoemde zieken en de vele ouderen die kampen met gebreken van het ouder worden, zowel lichamelijk als geestelijk, wensen we kracht en nabijheid toe van onze hemelse Vader. Dit willen we ook doen voor hen die zorg dragen en bezorgd zijn over hun ouders, en ons gebed is ook voor ouders die zich zorgen maken over hun kinderen en kleinkinderen. We leven in een zo gebroken wereld maar laat ons oog gericht blijven op onze Heer en zijn beloften met de woorden van liet 827 : 4:

Wy meie bern fan syn belofte wêze,  
bern fan'e dei dy't ienris komme sil.  
Dan sil de Soan, de sinne, ús genêze,  
dy moarntiid dy't fan rjocht en frede tilt.

### OPEN DOORS NACHT VAN GEBED vrijdag 12-13 juni van 21.00 tot 01.00 uur.

Is er dan wel een nacht van gebed vanwege de corona-crisis?.

Ja maar wel anders.

Ja, want juist nu hebben christenen die vervolgd worden het extreem zwaar. En het enigste wat zij aan ons vragen is voor hen te bidden, en hoe zouden we dat kunnen weigeren.

Het is juist het gebed dat hen kracht en moed geeft en de wijsheid om met situaties om te gaan.

Maar voor wie en waarvoor precies zullen we dan bidden?

En hoe vullen we de nacht van gebed in deze tijd precies in?



– Dit jaar kunnen we **thuis meedoen** en bidden via de livestream op <https://www.opendoors.nl/nacht> of via het Open Doors Youtubekanaal.

Het programma bestaat uit 4 blokken van een uur gevuld met filmpjes, overdenkingen en muziek, en natuurlijk ruimte om te bidden. Je kunt je aanmelden via <https://www.opendoors.nl/nacht> zodat je ook een boekje kunt krijgen met gebedspunten.

– Mocht je toch graag samen willen bidden juist nu, omdat het stimuleert en krachtig is, dan willen wij ook die mogelijkheid bieden. **De Nije Kompe** is dan open en we kunnen vandaar de livestream volgen. Dit alles natuurlijk binnen de regels van het RIVM en wilt u juist daarom als u van plan bent om te komen u opgeven bij Bonne of bij mij.

In ieder geval, **het is enorm belangrijk dat u meebidtd voor de vervolgte christenen, zij hebben het zo ontzettend nodig. Voor onze broers en zusters ontzettend waardevol en van essentieel belang, voor ons maar 4 uurtjes in het jaar.**

Hier nog een promotiefilmpje van Open Doors

[https://www.youtube.com/watch?v=5KvA\\_FDPEr8#action=share](https://www.youtube.com/watch?v=5KvA_FDPEr8#action=share)

Mocht u nog vragen hebben of wilt u een boekje zodat u thuis kunt meebidden, of voor opgave voor de Nije Kompe:

**Trea Otten, tel. 0631548511**

**Bonne Postma, tel. 0636298941**

## DANKEN EN BIDDEN door Wieke de Boer

Donderdag 4 juni 2020 werd door het Landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgeroepen tot nationale slaagdag. Normaal gebeurt dit zodra de resultaten van het centraal examen bekend zijn. Maar vanwege de corona-crisis zijn deze examens weggevallen en nu werd op deze manier gevierd dat scholieren hun diploma onder bijzondere omstandigheden hebben behaald.



Maar liefst 18 scholieren van het voortgezet onderwijs in ons dorp / onze gemeente konden 'de flagge útstekke' en Jorrit en Joukje, onze jeugdouders, mochten hen allemaal een roos overhandigen en de felicitaties overbrengen.

En omdat de omstandigheden zo bijzonder zijn, kwamen zelfs koning Willem Alexander en koningin Maxima op de tv met de felicitaties en bemoedigende woorden voor al die jongelui!

=====

De bezoeken in de verzorging- en verpleeghuizen zijn weer iets verruimd. En dat betekent dat de br. en zr. van onze gemeente die hier mee te maken hebben meer (verschillende personen) bezoek mogen ontvangen. Het is wel zo dat het een bezoek van één op één is, op afspraak en hooguit een uur lang. En even een 'krûpke jaan'? Nog even geduld!

Ons gebed voor allen die door deze coronacrisis zich zorgen maken over de toekomst. Over werk en inkomen.

Het hieronder geschreven gebed kunnen we persoonlijk meebidden:

**Heer samen met velen richt ik mij tot U,**

**en bid:**



Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen,  
aan wie zich zorgen maken over zichzelf  
en over mensen die hen dierbaar zijn.

Schenk genezing en kracht aan alle zieken,  
aan hen die alleen zijn,

aan mensen zonder vrienden of familie.

Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra,  
in scholen en kinderdagverblijven,  
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.

Geef wijsheid en moed  
aan alle politieke leiders  
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.

Voor alle nabestaanden die een dierbare moesten verliezen  
door het coronavirus

Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen  
voor de mensen rondom mij,  
maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.  
Amen

Door: ICL - bron kerknet

## OVERIG NIEUWS / ALGEMENE INFORMATIE

### **Behoeftte aan hulp?**

Als u in deze tijd van coronacrisis behoefte heeft aan praktische hulp, omdat er bijvoorbeeld geen naasten zijn die boodschappen voor u kunnen doen, dan willen we u graag terzijde staan! U kunt bellen met de volgende diakenen van Ta Jo Tsjinst:  
Chris Bosma: tel: 0512 342484 of Ietzen Drost: tel. 0512 341716.

## VAN HET KERKELIJK BUREAU van Arend Donker

### **Verjaardagen**

- 18 juni    zr. E. Zuidema-van der Meer            Smidswei 59, 9222 NB
- 20 juni    zr. L. Verbeek-van der Weij                    Tsjerkebuorren 28, 9222 NJ

De jarigen van harte gefeliciteerd! Dat jullie, een ieder op zijn eigen manier, een mooie dag mogen beleven. En voor het nieuwe levensjaar Gods zegen toegewenst op jullie levensweg.

### **Vertrokken**

Marjan Koonstra is verhuisd naar de **Provincialeweg 158 E, 9865 AM in Opende**. Met deze verhuizing is zij overgeschreven naar de Hervormde gemeente in haar nieuwe woonplaats.

Marjan, we hopen dat je je in de nieuwe woonplaats snel thuis mag voelen en wensen jou namens heel de gemeente Gods zegen op je verdere levenspad, ook samen met Jochem en Edou.

## INGEZONDEN

Wij willen hierbij iedereen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties, heel veel bloemen en nog meer kaartjes, voor ons 25 jarig huwelijk. Het was hartverwarmend.

Johan en Anja

Jouke en Welmoed Vlietstra

1 Kor. 13:13



## ZONDAG 21 JUNI VADERDAG

Deze spreuk kom je niet zo vaak tegen. Er zijn vast en zeker heel veel kinderen die dit vol trots zeggen.

En it is wier, dan meisto wol echt hiel grutsk wêze op dyn heit!



## VAN DE DIACONIE/ KERKRENTMEESTERS

De pong giet net yn't rûn, mar foar neat giet de sinne op.



Het rekeningnummer van de diaconie: NL50RABO030 905 38 62

Het rekeningnummer van de kerk: NL48RABO030 900 64 65

## BEMOEDIGING Hâld moed, haw leaf!

