



MEDITATIE door Wietske Wedzinga

Heer wees mijn Gids...

Ook al is het deze zomer door alle maatregelen iets anders...

Als je met vakantie bent en een bezoek brengt aan een museum, kasteel, grot, park of een andere mooie locatie, dan wil je graag een rondleiding van een gids. De gids is degene die herkenbaar is en voorop loopt, in de donkere grot het licht draagt, passende kleding/klederdracht draagt en vertelt over dat wat er te zien en te beleven is. Je hoort en ziet op die manier dingen die je zonder gids niet gezien zou hebben. Ze wijzen op kleine zaken, sporen of vertellen een passend verhaal. Zelf ben ik ook gids en mag groepen mensen vertellen over de geschiedenis van onze omgeving zo'n honderd jaar geleden. Het was armoe troef in deze streek, honger, geen werk, grote gezinnen, geen fatsoenlijk onderkomen, het was aan de orde van de dag. Mensen hebben er vaak geen idee van hoe hard het leven toen was.

Wat een enorm verschil met de tijd van nu! Wij kunnen ons zonder gids wel redden in het leven van vandaag de dag en alleen in de vakantie komt een gids wel handig uit. Is dat echt zo? Kunnen wij dagelijks zonder gids? "Natuurlijk wel, ik red mij prima". Ik snap het, in huis en op je erf heb je geen gids nodig. Je ziet het iedere dag en het wordt niet anders. Nou ja? Misschien kun je met de juiste Gids de dingen die zo gewoon lijken, toch met een andere blik bekijken.

De Bijbel wil jouw/uw Gids zijn. Een Gids niet alleen voor in de vakantie, maar voor iedere dag. De Bijbel vertelt veel verhalen, over gewone en bijzondere mensen, kleine en grote dingen en wil als een licht op je pad zijn. God heeft ons de Bijbel als Gids gegeven voor ieder moment, je kunt er troost in vinden, liefde voor ons mensen, een leidraad voor je leven.

Wees Gij mijn Gids, op heel mijn levenspad en wijs mij de weg. Iedere dag een moment met U, die ons liefde en genade wil geven en ons wil voorgaan in het Leven. God wil je Gids en leidman zijn. Durf jij je te laten leiden?

Ik ben je Gids, Ik leid jouw leven
Mijn Woord wijst jou Mijn wegen aan
Ik Zelf zal altijd met je gaan
en jou Mijn Zegen geven!

Ik wens u een fijne zomer, samen met uw
Gids.
Groet Wietske Wedzinga



KERKDIENSTEN

Zondag 26 juli	Zr. Petra Nicolai Collecte: Bloemenfonds
Zondag 2 aug.	Mevr. A. Oppewal, Drachten Collecte: Pastorale activiteiten
Zondag 9 aug.	Ds. G. den Dikken, Drachten Bevestigingsdienst Collecte: Onderhoudsfonds
Zondag 16 aug.	Pastor A.I.S. de Vries Collecte: Zending en Evangelisatie
Zondag 23 aug.	Dhr. T. v.d. Velde, ferbiningstsjinst Collecte: Orgelfonds

Bij de diensten

Zondag 26 juli gaat zr. Petra Nicolai voor. Het thema van de dienst is: "Samenbindende krachten".

Zondag 9 augustus hopen we tijdens de dienst twee nieuwe ouderlingen te bevestigen. Zr. Yvonne Kampen – Spinder wordt scriba en br. Bonne Postma wijkouderling. Ds. Gera den Dikken uit Drachten zal in de dienst voorgaan.

Van het Ferbiningsteam:

Toen wij vorig jaar startten met het Ferbiningsteam, hadden we nooit kunnen verwachten dat er zo'n groot beroep op ons verandervermogen zou worden gedaan. In januari hebben we de eerste Ferbiningsdienst gehad en toen we na drie keer net warm waren gelopen werd het in maart een halt toe geroepen. Gelukkig konden we snel overschakelen naar de online variant van de Ferbiningdienst en hebben we daar inmiddels ook drie edities van gezien. Maar eerlijk is eerlijk; het concept van een Ferbiningsdienst wordt in een online uitvoering flink beperkt. En op anderhalve meter in de kerkbanken is dat ook niet optimaal. We zijn daarom opnieuw gaan nadenken. Binnen de mogelijkheden die er zijn willen wij elkaar graag weer zien, met elkaar zingen en met elkaar leren hoe we geloof kunnen toepassen

OUTDOOR FERBININGSDIENST OP 23 AUGUSTUS

Met de stoel in het gras, zonnecrème op en uiteraard koffie bij de hand. Details volgen in de volgende nieuwsbrief maar zet het alvast in de agenda.



ONS GROTE GEZIN door Wieke de Boer

Br. en zr. Wesley en Gezina Vlieg- Theunisse, Voergang 184 te Drachten, zijn in blijde verwachting van hun tweede kindje. En toch maken zij zich zorgen om hun nog ongebooren kindje. De groei van de baby stagneert wat. Ja, en hoe bezorgd en onzeker kun je dan zijn als vader en moeder. Zij vragen ons gebed, zowel persoonlijk als gemeente, voor moeder en het kleine, zo kwetsbare ongebooren kindje. Wij leven met hen mee en wensen hun hoop en vertrouwen toe.

Zr. Anneke Loopstra-Veenstra, Tsjerkebuorren 13, was bijna zes weken bewoner fan de Waadwente in Dokkum. De reden hiervoor was dat haar man Steven een operatie moest ondergaan voor het krijgen van een nieuwe heup. 9 juli jl. waren ze 55 jaar getrouwd. Een bijzondere dag en Anneke kwam hiervoor een aantal dagen eerder naar huis. En hoewel het niet allemaal gemakkelijk is, toch is het mooi om als echtpaar weer herenigd te zijn. Zonder zorgverleners aan huis was dit ondenkbaar. Dat jullie Gods liefdevolle nabijheid mogen ervaren.

Elke dag opnieuw beseft **zr. Baukje v.d. Wijk-v.d. Zee**, 't Heechfean 11, dat haar gezondheid zo kwetsbaar is. 'It hat neat oer' laat ze haar dan weer ontvallen. Bezoek aan de KNO- en oogarts zijn weer noodzakelijk. En dan het verlies van gezinsleden. Ze draagt het elke dag met zich mee. Maar ze beseft ook dat ze dag aan dag gedragen wordt door Gods liefde. En de volgende woorden kan ze zeker mee instemmen:

Al is't betiden tsjuster
dochs is der ljocht oan d' ein.
en't ljocht, dat sil oerwinne
Kristus sels hat it ús sein.

Zr. Elisabeth v.d Heide- Stelwagen, Folgersterloane 62, onderging twee weken terug een medische ingreep en verbleef twee dagen in ziekenhuis Nij Smellinghe. Het gaat goed met haar

en nu is het de kunst om vooral tijd te nemen voor herstel. In de drukte van het gezinsleven wensen we haar veel sterkte, geduld en beterschap toe. En gelukkig zijn er helpende handen om haar heen.

Er zijn slechts enkele namen genoemd maar er zijn zoveel meer br. en zr. binnen onze gemeente, hetzij jong, hetzij wat ouder, die zorgen hebben over hun gezondheid of het ouder worden als men steeds meer dingen uit handen moet geven.

Onzeker zijn over de toekomst; houd ik mijn baan, kan ik mijn gezin, financieel gezien, goed blijven onderhouden. Zal ik de opleiding kunnen volgen die ik zo graag wil doen. Etc. En dan de onuitgesproken verlangens en/of verdriet kunnen een mens het gevoel van eenzaamheid geven. Temeer als je er alleen voor staat.

Zo denken we ook aan hen die leven met een beperking, hetzij lichamelijk of geestelijk. En aan hun familieleden die hen vaak met veel liefde en zorg omringen.

Het is zo belangrijk dat we proberen positief in dit leven staan. Er zijn vaak ook zoveel mooie dingen in het leven waar we niet aan voorbij mogen gaan. Waarover we ons kunnen verwonderen en dankbaar voor mogen zijn.

Bij dit alles weten wij dat God ons allen bij name kent, dat we zijn geliefde kinderen zijn en we mogen ons getroost en gesterkt weten met de woorden van ps. 103: 5:

Sa't sterke hannen fan in heit allinne,
syn eigen bern yn leafde drage kinne,
sa tilt God ús troch wâld en wyldernis.
Syn soargen gean oer't lytse en it swakke,
Want Hy betinkt, hoe tear ús libben is.

We zitten midden in de vakantieperiode. Het is allemaal zo anders als voorgaande jaren. De uitbraak van het coronavirus houdt ons vanaf maart eigenlijk alle dagen bij de les. Want er gaat geen dag voorbij of je leest erover in de krant en hoort erover via de nieuwsberichten. Je denkt of zegt dan wel eens 'wy hawwe it wol even hân en binne der hielendal klear mei'. Toch kunnen en mogen we onze ogen er niet voor sluiten. Want het virus is niet weg, het is jammer genoeg (opnieuw) weer heel dichtbij.

En dan denken we met name aan mensen die behoren tot de risicogroep. Ook in onze gemeente en inclusief ons dorp hebben best wel veel mensen de afgelopen periode niet als plezierig ondervonden. We hopen en bidden dat we bewaard mogen blijven voor een tweede coronagolf.

'Laten we wat meer naar elkaar omzien' deze oproep komt ook dagelijks aan ons voorbij op het tv-scherf. Het is eigenlijk een heel duidelijke boodschap en toch het valt niet mee om hier altijd aan te voldoen. Laten we het proberen.

En wat de toekomst brengen zal is voor ons allen onbekend. Maar de Heer houdt alles in zijn hand, zoals beschreven staat in ps. 102 : 13 a:

Jo, deselde as foarhinne,
Jo dy't bliuwe dy't Jo binne,
Jo, de Hear fan alle wrâld,
dy't de tiid yn hannen hâldt.

Foar jimme allegearre in waarme groetnis fan, Wieke de Boer

Ps: Der is in tiid fan kommen en in tiid fan gean. Foar my is it tiid om te gean, ús perioade (mei Jan) om wykâlderling te wêzen sil DV snein 9 augustus ôfsluten wurde. Dit betsjut ek dat dit myn lêste skriuwen is oer Us grutte gesin.

VAN DE KERKENRAAD door Nelleke Vrijburg

Verslag kerkenraadsvergadering 24 juni 2020

Na vier maanden kan de kerkenraad dan eindelijk weer vergaderen in de Nije Kompe, zei het op 1,5 meter afstand.

Opening: Renze en Anja hebben de opening voorbereid. Anja leest uit de Bijbel uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Renze gaat ons voor in gebed.

Rondvraag: er wordt opgemerkt dat het soms vlak voor de dienst in de kerkenraadskamer erg druk is. Dit geldt nu natuurlijk niet, maar vóór de corona Lock down. Gemeenteleden van de ministry komen binnen, soms nog iets voor de afkondigingen. Als er toch nog iets gezegd moet worden dan graag tien minuten van te voren en niet op het laatste moment. Ook de predikant moet zich in alle rust kunnen voorbereiden. Ook het ministry team, graag 10 minuten van te voren aanwezig zijn.

Rapportages:

- Jeugd:
 - Tijdens de corona crisis hebben de jeugdouders toch geprobeerd contact te houden met de jeugd, d.m.v. appjes en kaarten. De geslaagden hebben een roos gekregen. De ferbiningstsjinsten zijn in aangepaste vorm ook doorgegaan.
 - Rick Ypma wil graag een soort groep starten voor de jeugd. Dit voor de jeugd die niet meer naar de tienerdiensten gaan. Auke Willem Kampen is benaderd en hij is ook enthousiast. Samen zullen ze de jeugd persoonlijk benaderen.
- College van diakenen:
 - Manuela gaat haar ambtsperiode met een jaar verlengen nu blijkt dat er nog geen nieuwe diaken gevonden is.
- College van kerkrentmeesters:
 - Er is nieuw zink in de dakgoten geplaatst van de Nije kompe
 - Het financieel jaarverslag is opgestuurd. De handtekeningen volgen nog
 - Pastor Ageeth zal het komend jaar een half uur in de week de levolekken geven in groep 5/6 van de Frissel.
- Gebed in de gemeente:

- De commissie heeft de nacht van gebed georganiseerd. Vanuit huis konden gemeenteleden inloggen. Ook waren er mensen in de Nije Kompe aanwezig volgens richtlijnen van het RIVM

Voorstellen en diversen:

- Harry en Wietske hebben een corona protocol voor onze kerk gemaakt, a.d.h.v. het protocol van de PKN. De richtlijnen van het RIVM zijn hierdoor gewaarborgd. Het protocol komt in de hal te liggen, en wordt op de website van de kerk gepubliceerd. Een verkorte versie komt in de nieuwsbrief te staan.
- i.v.m. de vakantie tijd komen de volgende nieuwsbrieven uit op 23 juli en 20 augustus. In september wordt de Keppelstok weer gemaakt. Wieke de Boer heeft de nieuwsbrieven steeds samengesteld en ze wordt bedankt hiervoor.
- Er zijn twee nieuwe ambtsdragers, Yvonne Kampen-Spinder zal scriba worden en Bonne Postma wijkouderling. Op 9 augustus zal de bevestiging plaatsvinden door ds. den Dikken uit Drachten.

Erediensten:

De online diensten worden geëvalueerd en de kerkenraad spreekt haar waardering uit voor de verzorgde diensten. We hebben alles met eigen mensen kunnen doen. Ook de techniek krijgt een pluim.

Dankgebed: Jorrit Visser gaat voor in dankgebed.

VAN HET KERKELIJK BUREAU: door Arend Donker

Verjaardagen

- | | | |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| • 23 juli | br. J. Nijboer* | De Feart 40A, 9222NT. |
| • 23 juli | zr. J. de Jong-van der Bij | De Dammen 6, 9222NN. |
| • 26 juli | br. J. Wijnstra | Folgersterloane 54, 9222LJ. |
| • 5 aug. | br. K. Busstra* | Tsjerkebuorren 48, 9222NJ. |
| • 11 aug. | br. O. Bosma* | Trilker 9, 9222MB. |
| • 13 aug. | br. A. Klaver | Fallaetswei 10, 9222NL. |
| • 23 aug. | br. E. Hoekstra | Lijteplein 56 A 116, 9247ES, Ureterp. |

Iedereen alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst.

Verhuisd

- *Mariëlle Nijmeijer* is verhuisd van Drachtstercompagnie naar Drachten. Haar nieuwe adres is Meerkoetstraat 3, 9201SK. Met deze verhuizing is Mariëlle overgeschreven naar de Protestantse gemeente in haar nieuwe woonplaats. We willen haar een goede en gezegende tijd toewensen en we hopen dat zij zich snel thuis mag voelen in haar nieuwe woonomgeving.

OVERIG NIEUWS

Behoeftte aan hulp?

Als u in deze tijd van coronacrisis behoefte heeft aan praktische hulp, omdat er bijvoorbeeld geen naasten zijn die boodschappen voor u kunnen doen, dan willen we u graag terzijde staan! U kunt bellen met de volgende diakenen van Ta Jo Tsjinst:
Chris Bosma: tel: 0512 342484 of letzen Drost: tel. 0512 341716.

EN TENSLOTTE.....

Uit de Geandewei:

Met de coronacrisis én Romeinen 8: 28 in gedachten dichtte Eppie Dam dit lied, dat gezongen kan worden op de wijs van: `O God die droeg ons voorgeslacht`.

Foar alles wat noch komt

*Ik leau dat God út goed en kwea
it bêste meitsje kin
as minsken har ferlies en skea
ferbûge ta gewin.*

*Ik leau dat God ús fearkracht jout
sa gau 't de noed der is –
wij bin ússels net tafertroud,
mar wês fan len mar wis.*

*Dit leauwen sil gjin eangst mear ha
foar alles wat noch komt,
It brekt it âlde jok mitswa
en út it krús bloeit blomt'.*

*Ik leau dat al ús lek en brek
in heger doel noch ken
en dat it len ta eare strekt
om goed nei ús te sjen.*

*Ik leau dat God gjin needlot is,
gjin stim foargoed fergien,
mar antwurd op ús bidden is
en al ús dingen dien.*

