



Inleidend filmpje

Bekijk het filmpje over geduld op de website www.keppelstok.nl onder het tabblad Jaarthema.



Vragen bij het thema

1. Wat versta jij onder geduld?
2. Ongeduld heeft te maken met het er niet tegen kunnen dat je de ander of de situatie niet onder controle hebt. Ben je het daarmee eens?
3. Wat vind jij moeilijker geduld hebben met iemand of geduld hebben in een bepaalde situatie/omstandigheid? Noem wat voorbeelden.
4. Wat verandert er in de relatie als je moed ontvangt om het langer uit liefde vol te houden met de ander?
5. Hoe geduldig ben jij in het dagelijkse leven? Wanneer lukt dat goed en wanneer minder?
6. Wat vind je van de stelling dat geduld bij uitstek hoort bij een christelijke levenswandel?
7. Wat is de vrucht van je ongeduld?
8. Hoe ervaar jij het geduld van God? Of misschien ook niet?
9. Hoe kan de gemeente of een kleine groep een plek zijn waar je geduld leert oefenen?

Verdere vragen

10. Lees Exodus 34 vers 1-10. Wat leer je hier over Gods karakter? Wat betekent dat voor jouw leven?
11. Lees Jakobus 5 vers 7-11. Wat leer je uit deze passage over geduld?

Gezegende bijeenkomsten gewenst!

Mochten er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn, bel of mail gerust. Pastor Ageeth