



Geloven is een werkwoord



Inleidend filmpje

Bekijk het filmpje over geduld op de website www.keppelstok.nl onder het tabblad Jaartheme.



Vragen bij het thema

1. Wat versta jij onder zachtmoedigheid?
2. We leven in een gewelddadige en agressieve cultuur. Waaraan zie je dat? Waar komt die agressie volgens jou vandaan?
3. In welke Mozes herken je jezelf het meest: de Mozes die de Egyptenaar doodslaat of de Mozes die de meest zachtmoedige mens wordt genoemd?
4. Vertel elkaar iets over de zachtmoedigheid van God. En: waaraan herken je dat Jezus zachtmoedig is?
5. Wat zijn jouw weerstanden tegen zachtmoedigheid?
6. Bespreek de drie handreikingen?

- zachtmoedigheid begint bij gebed
- zachtmoedigheid leer je in een contrastgemeenschap
- zachtmoedigheid brengt geluk

Verdere vragen

7. Is de manier waarop de mensen op je werk, in je thuissituatie, in je straat, in je kerk met elkaar omgaan mild en zachtmoedig? Wat kun je hier zelf aan bijdragen?

Gezegende bijeenkomst gewenst!